

Canadese tent in Museum Vaassen Historie

VAASSEN

In april 1945 werd door de Canadese bevrijders van de Veluwe op 17 april op het voetbalveld van SV Vaassen aan de Industrieweg een tentenkamp opgezet. Daar sliepen de soldaten om twee dagen later Emst en Epe te bevrijden. Jan Marskamp en Jan Duinstee hebben één zo'n tent in het museum gezet, met daarbij tal van foto's die in 1945 van het tentenkamp zijn gemaakt. De tent staat in het gedeelte van Broken Wings. (FotoV@S).

